

LÜBNANLI REHİNELER, İNANILMAZ GELİŞMELER / ESED ŞER EKSENİ HARİTASI

İRAN ANALİZ / Suriye topraklarında devrim başladığından bu yana kaçırıldığı iddia edilen çeşitli uyruklara mensup kişiler oldu. Bunlar arasında gündemi en fazla meşgul edilenler arasında Lübnanlılar yer almaktaydı. Sıradan vatandaş olanların soruşturma sonrası serbest bırakıldığı rehinelerden bazılarının kimliği, taşıdıkları görevleri ve mensubiyetlerine dair medyaya yansımayan / yansıtılmayan şok edici ayrıntılar ise gün yüzüne çıkmaya başladı. Hizbullah'ın güvenlik koordinasyon sorumlusu, Bint Cibeyl istihbarat sorumlusu, patlayıcılar ve suikastlar birimi başkan yardımcısı, radikal örgütler ve hareketlerle ilişkilerden sorumlu İran devrim muhafızları üst düzey istihbarat subayı, Iraklı Şii partiler ve hükümet güçleri arasındaki koordinasyondan sorumlu bir diğer İran ajanı, Körfez ülkelerindeki İran yanlısı kesimlerden sorumlu bir diğer yetkilinin basına yansımayan rehineler arasında yer aldığı kaydedildi. Bunların hepsinin Esed rejiminin bekasında ve ülkedeki katliamlarda en kilit noktalarda bulunan üst düzey kişiler olduğu anlaşılıyor. Tüm bunlar da Nasrallah'ın, İran-Şii medyasının ve Esed lobisinin bir kaşık suda neden bu kadar şiddetli bir fırtına kopardıkları sorusuna tüm çıplaklığıyla cevaplar veriyor.

Suriyeli muhalifler ülkede katliamlara karışan Hizbullah, Mehdi Ordusu, Bedir Tugayları ve İran Devrim Muhafızlarına mensup yüzlerce teröristin tasfiye edildiğini, ele geçirildiğini, soruşturulduğunu ve açıkça Esed rejimine destek verdiklerinin anlaşıldığını defaatle kamuoyu ile paylaştı. Ancak kamuoyuna duyurulmayan çok önemli ve yer yerinden oynatacak kişilerin yer aldığı rehinelere dair yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. Suriye direnişinin ele geçirdiği rehinelere bakıldığında bunların iddia edildiği sıradan vatandaşlar olmadığı; tam aksine askeri, istihbarat, lojistik ve militan yetiştirme gibi çeşitli stratejik mevkilere sahip kişiler olduğu iddia ediliyor. Örneğin rehineler arasında Hasan Nasrallah'ın örgüt içinde önemli bir görevi bulunan bir yeğeni ile İran Kudüs Tugaylarına mensup istihbarat ajanı yer alıyor.

Olayın Yansımaları ve Gelişmeler

İran-Esed rejimine fikren-siyaseten-finansel-lojistik her anlamda bağlı olan Hizb, 11 Lübnanlının kaçırılması hadisesinden ötürü elinde somut herhangi bir delil olmamasına rağmen direk Ankara'yı suçladı. Suçlamanın Türkiye olması temelde Esed rejimi ve muhtelif müttefiklerinin en temel savunma mekanizması olan olayın faillerinin dış kaynaklı olduğu yönündeki iddiayı desteklemeye matuf. Neden gerek Hizb, gerek İran-Şii eksen ve gerekse Esed rejimi olayla ilgili olarak hemen Türkiye'yi ve Özgür Suriye Ordusu'nu, Suriye muhalefetini ve sair hayali örgütleri suçlamaktaydı?

Öyle ki Şii eksenine ait internet sitesinde olayların detaylarına dair bir sürü hikaye uydurulmaktaydı. Buna göre: "AKP Dışişleri Biriminden güvenilir bir kaynağa dayandırıldığı iddia edilen haberde Lübnanlıların Suriye'ye gireceği otobüsün plakasına kadar tüm detaylar MİT tarafından Suriyeli direnişçilere verilmişti. Dahası Albay Riyad el Es'ad'ın yanındaki MİT elemanı Suphi adlı kişi de bu işlemlerde önemli roller oynamaktaydı. 1 km Suriye içindeki bölgede kaçırılan Lübnanlılar kısa bir süre içinde Türkiye'ye getirilmiş Kilis MİT binasında tutulmuştu. Türkiye bunu pazarlık unsuru olarak kullanacaktı. Ancak Hizbullah istihbarat kaynakları (bu çok önemli zira Türkiye'de hizbullah terör örgütüne çalışan Şii Nurettin Şirin gibi görünür görünmez bir düzine kişinin varlığı bunu teyid ediyor) haberi aldığından diplomatik kaynaklar ve medya ile direk Türkiye'yi suçladı. Rehinelere yakınları da direk Türkiye'yi suçlamış ve eğer yakınları serbest bırakılmaz ise farklı yollara başvuracaklarını söyleyerek direk tehdit etmişler! Bunun üzerine de Türkiye geri adım amış ve rehineleri İstanbul'a nakletmiş!" Hikaye senaryosu ve bazı gerçekler ile içi içe karışık bu haberin doğruluk payının olma ihtimali bir kenara not edilmeli. Zira Türkiye'de gerek MİT, gerek AKP, gerek TSK ve gerekse medyaya sızmış İran-Şii-Esed ajanı olarak çalışan kişinin varlığı bir gerçek; milli güvenlikte bir zaafiyet olan böylesi tehlikeli bir durum kapsamlı bir şekilde ele alınıp reformlara gidilmemesi

durumunda meydana gelecek tehditlerin daha ciddi kayıplara yol açacağı gerçeği de göz ardı edilmemeli...

Olayın vehameti henüz daha yayılmamış ve birçoklarınınca tam olarak anlaşılmamış iken Hizbin gizli bir şekilde rehinelere serbest bırakılması için 12 milyon dolar meblağında bir tutar teklif ettiği nakledildi. Sonrasında bu rakamın 20 milyon dolara hatta 50 milyon dolara kadar yükseldiği bilgisi verildi. Analizciler ve uzmanlar bu miktardaki bir teklifi rehinelere ne kadar kıymetli olduğunun bir delili şeklinde algılıyor. Bir müddet sonra serbest bırakılan rehinelere fotoğrafları kamuoyuna servis edildi. Sıradan insanlar olduğu imajı verilen rehinelere konu olan rehinelere değil; çünkü bunlar zaten medyada yer almayan ve yer alması da istenmeyen konumdaki kişiler...Mezkur rehinelere dair özgür orduya bağlı özgür subaylar topluluğu komutanlarından General Hüseyin Avvak yaptığı açıklamada bunların Devrim Şehitleri Tugayınca kaçırıldığını, kendilerinin Hizbullah yetkilileri olduklarını itiraf ettiklerini kaydetmişti. Bu konuda özgür ordu ve çeşitli oluşumlardan farklı açıklamalar geldi. Ancak tüm açıklamalar masum olduğu tespit edilen hiçbir rehinenin ellerinde olmadığı, Suriye devriminin barışçıl karakterine devam edeceği, Esed'e açıkça destek veren oluşumların da Şebbiha çeteleriyle aynı muamele göreceği yönündeydi...

Bu yeni krizlerin tam ortasında yer alan Esed müttefiki Nasrallah direk tehdit üslubuyla açıklamalar yaptı. Hizbe ve diğer Şii örgütlere mensup militan-müntesipler sokakları kapatmaya, Suriyelileri ve Suriye devrimini destekleyenleri taciz, darp ve tehdit etmeye başladı. Nasrallah ve Şii medyası özellikle İslam dünyasındaki kamuoyunu yönlendirme amaçlı olarak sözde göstericilere sakin olmaları çağrısını geçmeye başladı. Ancak gerçekte değişen bir şey yoktu.

Nasrallah ve ekibi rehinelere yönelik anlaşmaya varmak için çalışırken devrimciler net bir şekilde Esed rejimine katliamlarda destek veren Şii örgüte buna son vermesi, Suriye halkından özür dilemesi gibi taleplerde bulunmaktaydı. Devrimcilerin rehinelere kimler olduğu, neler yaptığı ve ne için Suriye'de buldukları yönündeki şok edici açıklamalarının geniş kitlelere ulaşmaması için İran&Şii medyası harekete geçti. Buna göre sözde Batılı istihbarat örgütleri Hizbin liderlerinden birisinin Lübnan'dan Suriye'ye transfer planını sızdırmıştı! Türkiye'de yakindoguhaber, vefecr, rasthaber, zeynebiye, israhaber vs gibi karapropaganda lobisine bağlı sitelerde kaçırılanların sözde sıradan Lübnanlı vatandaşlar olduğundan, kaçırılanların Selefiler-Kaide-Özgür Ordu olduğuna kadar bolca itham ve slogan içerikli iddiaları da böylece bizzat Hizb tarafından yalanlanmaktaydı!

Nasrallah'ın Tehditleri ve Katledilen Suriyeliler



Nasrallah'ın tehditlerinin gerçekte ne anlama geldiği bebeklerin, çocukların ve masumların bıçaklarla koyun boğazlanır gibi katledildiği, şehirlerin bombardımanlarla yerle bir edildiği, rejim güçlerinin, Şebbihaların ve Şii terör örgütü mensuplarının inanılmaz bir nefretle hedef aldığı şehirlerde görülmekteydi.

Olay gittikçe çetrefilleşmekte, nerdeyse diğer tüm yalan haberlerinde olduğu gibi İran-Şii-Esed lobisi karapropaganda aygıtı kendi resmi açıklamalarıyla kendilerini yalanlamaktaydı. Hizbin resmi söylevi yakalanan ekibin Tahran'dan Bağdat'a giden ekip olduğunu iddia etmekteydi! Açıklamalar, iddialar, haberler, analizler birbirini kovaladı. Sıradan, masum ve sözde İran'daki dini mekanları ziyaretten dönen hacılar diye lanse edilen Lübnanlı ekip rehine alındıysa neden bu kadar kıyamet kopartılmıştı! Madem sıradan insanlar idi neden tüm Şiiler kıyameti koparırcasına, tehdit üstüne tehditler savurarak, sıradan vatandaşları Lübnan sokaklarında darp ederek, dünyayı başlarına yıkacaklarını söyleyerek karşılık vermekteydi? Nasrallah kaçırıldığını bilmediği Suriyelilerin hepsini tehdit ederek : "Ya Savaş ya Barış!" diyerek tehditler savurmaktaydı.

Tüm yukarıdaki soruların cevapları rehinelerin kimler olduğunda gizli. Suriyelilerin katledilmesinde lojistik, istihbarat, mali, siyasi, medya ve insan kaynağı gibi her alanda Esed'e direk destek veren İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Tugayları ve Hizbullah örgütüne mensup üst düzey teröristler Suriyeli direnişçilerle ele geçirilmişti. Kaynaklar Kudüs Güçleri, Hizb ve Suriye istihbaratı arasındaki üst düzey bir toplantıda onların da direnişçilerin bu operasyonundan şaşkınlığa uğradıklarına dikkat çekiyor.

Hizb kendisine bağlı bir hücrenin direnişçilerin eline geçtiğine dair bilgiyi Rus istihbaratından elde etti. Rus istihbaratı bazı dış organların onları Suriye dışına silip süpürüleceğinden emin olduğunu ekledi. Bu da Nasrallah'ı sanki özgürlüğü için mücadele eden Suriye halkıyla değil de İsrail ile anlaşmış gibi bir tehditle konuşmaya iten sebep. Rus istihbaratının dış organlardan kimi kast ettiği veya bunun doğru olup olmadığı net değil; ancak kesin olan Suriye direnişinin her anlamda ülkenin birçok yerinde operasyonel, istihbari ve medya anlamında ciddi güce kavuştuğu gerçeği.

Hizbe yakın kaynaklar direnişçilerin ele geçirdiği unsurların Şii örgütün geleceği üzerinde ciddi etkisi olduğuna dikkat çekiyor. Çünkü rehineler arasında yer alan Nasrallah'ın yeğeni aynı zamanda örgütün bilgi/enformasyon güvenliğinden sorumlu. Yine İran ve Suriye istihbaratı arasındaki güvenlik koordinatörü de aynı şahıs. Böylesi kilit noktadaki bir isim şu an direnişçilerin elinde. Bunlara ilaveten Kudüs Gücü adlı İran istihbarat ajanı da rehine. Bu isim de sıradan bir ajan değil. Kendisi Iraklı Şii partiler ve Irak (hükümet) güvenlik güçleri arasındaki güvenlik koordinasyonundan sorumlu. Yine kendisi Arap körfez ülkelerindeki İran yanlı kişilerden sorumlu irtibat subayı.

Karapropagandanın Çöküşü ve İfşa Olan Şer İttifakı

Şii hacılar, masum, sıradan, gariban, turist vs gibi onlarca sıfatlarla özellikle medyaya pompalanarak bir algı oluşturulmak istenen Lübnanlı rehinelerin bu sıfatların tam aksine oldukça tehlikeli ve son derece önemli Şii şahsiyetler olduğu anlaşılıyor. Örneğin rehineler arasında yer alan en önemli isimlerden birisi de suikastlar ve patlayıcılardan sorumlu birimin başkan yardımcısı Hüseyin Hamuda. Aşırı radikal örgütler ile ilişki kuran ve mücahitlerle anlaşmalar yapan Ali el Zuğai adlı isim de rehineler arasında!

Rehineler arasındaki isimlere, taşıdığı sıfatlara ve yaptıkları işe bakıldığı zaman Mart 2011 tarihinden bu yana Suriyeli direnişçilerin ele geçirdiği en önemli ve değerli rehineler olduğu görülüyor. Örneğin tutuklananlar arasındaki Hasan Arzuni adlı isim Bint Cibeyl'deki Hizbullahın istihbarat başkanı, kendisi aynı zamanda Lübnan limanlarının gözetlenmesi talimatını veren şahıs.

Yukarıda belirtildiği gibi Nasrallah'ın yeğeni olan Ali Safa da ele geçirilenlerdir. Safa örgütün dış güvenlik koordinasyonundan ve aynı zamanda enformasyon güvenliğinden sorumlu. Hüseyin el Silati adlı bir diğer rehine ise örgütün eğitim kamplarından sorumlu! Tüm bunlar göz önüne alındığında Sünni düşmanlığıyla öne çıkan, İran'ın bölgedeki uzantısı olan Şii Hizb örgütünün tarihindeki en büyük darbeyi alacağı yönündeki öngörüler güçleniyor.

Birkaç gün öncesinde Ali Hamaney yine kamuoyunu yönlendirme amaçlı ve klişe konuşmalarından birisini daha yaparak sözde İsrail'i haritadan silmekle tehdit etti! Biz bu filmi daha öncesinde görmüştük dedirten açıklamalar "Şiilerin Ehli Beyt düşmanlarına karşı Suriye'yi savunmaları, Esed'in yanında savaşmaları farzdır, cihad ilan ediyoruz" diyerek Sünni düşmanlığı üzerinden bir savaş sürdüren Şii Ayetullahlar ve İran rejiminin açıklamalarıyla birlikte okununca daha da anlamlı hale geliyor. Kendi meşruiyetlerini, inandırıcılığını, dürüstlüğünü ve insanlığını Suriye özelinde nerdeyse tamamen kaybeden İran ve Şii dünyası bu tür sloganlarla ve hakikatten uzak retorik ile dikkatleri başka yönlere çekmeye çalışıyor; ama nafile!

Hizbe ve İran rejimine mensup en üst düzey yetkililerin Suriye topraklarında direnişçilerce ele geçirilmesi, bunların hepsinin aynı anda bir arada bulunması birçok soruya aynı anda cevap veriyor. İran'ın, Esed'in, Hizbin, Şii dünyasının ve Türkiye'deki İran&Şii lobisinin dozajı gittikçe artar şekilde bir saldırgan ve dengesiz kampanyayı, başarısız bir kara propaganda aygıtı ile yürütmeye çalışmasındaki asıl sebep de bu. Çünkü Suriye devrimi ile birlikte ülkede kırk yılı aşkın bir süredir darbe ile iktidar olan ve halka kan kusturan Nusayri azınlık rejiminin yürüttüğü siyasetini, akidesini, stratejisini, iktisadi, sosyal ve dini politikalarını sonuna kadar savunan devletler, oluşumlar ve aktörler de açık ve net bir şekilde ortaya çıktı.

Esed Rejiminin Yerel-Bölgesel ve Uluslararası Destek Haritası

Bu çerçevede tarihi boyunca yüz binlerce Suriyeliyi acımasızca katleden, işkencelere maruz bırakan, sürgüne gönderen, en temel insan hak ve hürriyetlerini ayaklar altına alan, siyasi, dini ve insani özgürlüklere hayat hakkı tanımayan Nusayri-Baas iktidarının müttefiklerine bakıldığında ana hatlarıyla şunlar görülmektedir;

1- Akidevi-Fikri Müttefikleri: Ahirete inanmayan, şirk koşan, İslam'ın namaz, oruç, hac, zekat gibi sorumluluklarını kabul etmeyip buna alegorik anlamlar yükleyen, Sahabe ve Sünni düşmanlığı yapan, fanatik Şii anlayışına sahip Nusayri-Baasçı Esed iktidarını savunanların şunlar olduğu görülmektedir:

a) Uluslararası çerçevede; 12 İmamcı Şiiler (Caferiler), Velayeti Fakih düşüncesine inanan Şiiler, İran rejimi, Hizbullah, Husiler, Bahreyn el Vifak Hareketi, Mukteda Sadr ve grubu, Bedir Tugayları ve Irak İslam Yüksek Konseyi (el Hekim), Şii merciler, Irak-Lübnan Şii yoğunluklu hükümeti, gizli Şii olan ama sıfat olarak Sünniliği kullanan taşeron örgütler ve şahıslar.

b) Türkiye'de; akidevi olarak Şiileşmiş Nurettin Şirin, Kenan Çamurcu, Alptekin Dursunoğlu, Haydar Baş, Türkiye Hizbullah'ının lider kadrosu vs isimler oluşumlar. **Caferi-Şii olanlardan** İran-Şii merciler/gruplar destekli Selahattin Özgündüz ve camiası, Ehli Beyt İmamları, Hatay ve çevresindeki fanatik Nusayriler, az da olsa bir kısım Şiileştirilmiş olan laik-Kemalist-sol tandanslı Aleviler, Prof. Dr. Hüseyin/Hüsrev Hatemi vs.

c) Fikri anlamda Türkiye dışından; Arap alemindeki aşırı faşist Arapçı partiler, oluşumlar, yeksenak olmasa da Baas-Sosyalist-Komünist Partiler, eski rejim artığı güçler (Kaddafi-Mübarek-Zeynelabidin-Salih gibi), İhvan veya Sünnilik karşıtlığında birleşen laik, solcu ve din dışı oluşumlar, şahsiyetler ve fikir sahipleri, siyaseten Şiileşmiş veya İrancı kanatta yer alan sözde anti-emperyalist, anti-Siyonist kalemler, sunucular, sanatçılar veya kişiler Nusayri-Baas iktidarının müttefikleri olarak öne çıkmaktadır. Amerika-Batı-uzakdoğu ve küre ölçeğinde varlığını anti-emperyalizm ve komplo teorileri üzerinden anlamlandırmaya çalışan, üçüncü dünyacı, post-modernist veya anti-kapitalist, post-liberal vs adlandırmalarla öne çıkan tiplerin de İran'ın Press Tv'si başta olmak üzere çeşitli kanalları, Hizbullah'a-Şiilere ait medya kuruluşları ve İran-Şii gizli kaynaklarıyla çalışan/çalıştırılan paravan kuruluşlarca çokça kullanıldığı gözlemlenmektedir. Bunların argümanları ve konuşmaları, makaleleri Esed rejimini meşrulaştırmak için çokça ve sıkça başvurulan kaynaklar arasında yer almaktadır. Oysa bu isimlere dikkatli bakıldığında yeni yine temelde Şii olan ama Kanada, Amerika veya Avrupa vatandaşlığına geçen kişiler olduğu veya finansal/ideolojik/siyasi ilişkileri olan batılılar olduğu veyahut üçüncü sınıf olayları tam olarak kavramayan ama bunu fark edemediğinden kullanılan tipler olduğu görülmektedir. Global Research adlı internet sitesinden Asian Times'a, Lübnan Daily Star'dan çeşitli site/gazetelere kadar dikkat edildiğinde savunulan argümanların Tahran-Şam merkezli argümanlar ile nerdeyse aynı olduğu hayret verici bir şekilde anlaşılacaktır.

d) Fikri anlamda Türkiye'de siyasi olarak devşirilmiş İrancılardan hükümet karşıtlığı üzerinden konum alanlara, insani/vicdani kaygılarla hareket ettiğini öne sürenlerden anti-

emperyalist söylevleri temel alanlara, komplo teorilerini dillendirenlerden nerdeyse tamamı Arapça bilmeden batı-İran eksenini üzerinden olayları anladığını var sayarak hareket eden cahil kesimlere kadar çok sayıda isim ve oluşum göze çarpmaktadır. Bu sıfatları haiz olanları karışık olarak ele alınca göze çarpanlar Atasoy Müftüoğlu, İbrahim Karagül, Fehim Taştekin, Akif Emre, Genelde Milli Görüş özelde Saadet Partisi liderliği ve buraya sızmış bazı unsurlar, Yeniçağ, Cumhuriyet, Milli Gazete, Doğru Haber, Sözcü, Hürriyet, Gözcü, Habertürk, Yeni Şafak, Aydınlık (Ergenekon), TV 5, TV Net, Yeni Mesaj, Meltem, Ulusal Kanal, İşçi Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Has Parti, CHP, MHP, Komünistler, Kemalistler, Ergenekoncular vs birçok yazılı-görsel medya kuruluşlarında, siyasi partilerde, derneklerde, vakıflarda vs hakim paradigmanın ezici bir şekilde Nusayri-Baas iktidarından yana olduğu görülmektedir. Buna akademyadaki isimleri de eklemek gerekmektedir. Mezkur kesimlerin literatürüne bakıldığında bir birinden ciddi farklılıklar taşır bir görüntü var iken, teorem düzeyinde şiddetli bir Esed karşıtlığı dahi yapılırken nihai kertede hepsinin Suriye'deki mevcut Nusayri-Şii-Baasçı-Dikta rejiminin devamı/alternatifsizliği gibi bir dilemmayı veya düşünceyi savundukları görülmektedir. Etnik temizlik yapan Esed rejimine alternatif sunma veya devrilmesi noktasında milyonlarca Suriyelinin taleplerini dinleme/dile getirme/destekleme hususunda, olaya insani-vidani bağlamda bakmada, Türkiye'nin milli güvenliği ve çıkarları temelinde hareket etmede ve diğer hususlarda neredeyse mezkur kesimlerin tamamına yakının ciddi bir temellendirmeden, görüş/siyaset geliştirmeden uzak oldukları ortaya çıkmaktadır.

2- Stratejik-Ekonomik Müttefikleri: Bu bağlamda Ortadoğu'da yatırım, iktisadi çıkarlar ve kesişme noktası anlamında Suriye'deki diktatör rejim ile varlık gösteren Rusya, Çin, Kuzey Kore, son dönemlerde İran etkisiyle en azından diplomasi/uluslararası arenada bir takım Latin Amerika ülkeleri Nusayri-Baas iktidarını desteklemektedir. Yine en üst ağızlardan yetkililerin söylediği gibi İsrail rejimi de Esed rejiminin varlığından yanadır; benzer şekilde Avrupa Birliği ve ABD de Mart 2011'den bu yana somut adımlar atmamış, devrimi başarıya ulaşması noktasında gerekli taleplerine Annan planında olduğu gibi mümkün mertebe erteleme taktikleri ile cevap vermiştir. Yine Türkiye ve dünya genelinde Esed rejimi ile patronu Rusya-Çin-İran üzerinden ekonomik ilişkiler geliştiren ticari şirketlerin, yapıların ve lobi gruplarının da müttefikler arasında olduğu görülmektedir.

SONUÇ:

Azınlık ve çıkar temelli dar bir halkın dışında halk tabanını tamamen kaybeden Esed rejimi darbe ile iktidara geldiğinden beri mezhepçi-baskıcı bir siyaset gütmesi, halk ile sorunlu olması nedeniyle yaşadığı meşruiyet krizini geri dönülmez bir hale getirmiştir. Esed rejimi Haziran 2012 itibarıyla halen İran-Rusya-Çin gibi ülkelerin direk, Lübnan-İrak gibi İran yanlısı kukla hükümetlerin açık, Hizbullah gibi Ortadoğu-Körfezdeki Şii oluşumların -mercilerin aleni, Türkiye ve dünyadaki İran&Şii lobisinin bariz, İsrail-Amerika-Batı dünyasının ise dolaylı desteğini almaya devam etmektedir.

Yukarıda detayları verilen bu dini-ideolojik-fikri-askeri-istihbari-medyatik-lojistik-diplomatik destek alanlarına rağmen Esed rejiminin başkent Şam dahil tüm ülke genelinde Özgür Suriye Ordusu başta olmak üzere halkın tam desteğini alan irili ufaklı birçok direniş hareketinin karşısında gün geçtikçe kan kaybettiği gözlemlenmektedir. Barışçıl halk gösterilerine yönelik rejimin soykırım/etnik temizlik saldırıları beraberinde meşru savunma hatlarının/teşkilatlarının hızla ve organize bir şekilde yayılmasını sağladı. Hava yasağı ve tampon bölge oluşturulmasının, silah ve mühimmatın özgür orduya verilmesinin ülkede halkı koruyacak en ciddi adım olacağını belirten Suriye muhalefetinin bu taleplerinin halen karşılanmadığı görülmektedir. Ağır silahlarla bombardımana maruz kalan, bebek ve çocuk ayırt etmeksizin paramiliter teröristlerin vahşi katliamlarına maruz kalan Suriye halkı kendisini korumak için yeni mekanizmalar tesis etmiştir.

Bu gelişmeler ışığında Suriye direnişinin; rejimin ayakta kalmak için tüm gayri meşru yollara başvurduğunu, daha çok Şii-Nusayri ideolojik temelinde ittifaklar kurularak Sünni karşıtlığı üzerinden varlığını sürdürmeye çalışıldığını gayet iyi idrak ettiği görülmektedir. Bu çerçevede rejimin İsrail dahil diğer tüm devletlerle/unsurlarla çıkarlar temelinde ilişki kurduğu/kuracağı anlaşılmaktadır. Aşırı bir düşmanca retoriğin-uygulamanın hakim olduğu Esed ve İran-Şii müttefikleri yakından takip edildiğinde olayın vehameti daha iyi anlaşılmaktadır. Türkiye'deki Sünni Müslümanların açıkça tekfir edildiği/düşman addedildiği, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Muaviye-Yezid olarak tavsif edildiği, hükümetin ve devlet kurumlarının NATO-Batı uşağı; İHH veya benzeri insani yardım teşkilatları veya Suriye devrimini destekleyen gösteriler düzenleyenlerin nefret fırkası/mezhepçi diye hedef alındığı bir hastalıklı/akıl almaz mantalite/mezhep mensupları görülmektedir. Esed rejiminin yanında savaşağını net bir şekilde deklara eden İran-Şii lobisinin bugün derin yapılar, sol gruplar, ulusalcı çevreler ve silahlı terörist oluşumlar ile aynı safta net bir şekilde yer almaları da olayın boyutlarını ve ilişkiler ağını ortaya koymaktadır. Böylesi bir zihniyetin hakim olduğu İran-Suriye-Irak-Lübnan rejimlerinin kendi halkını dahi mezhep temelinde hedef alıp ayrımcılığa tabi tutarak tasfiye ettiği; bunu iktidarları uğruna son noktasına kadar devam ettirecekleri hakikati göz önüne alındığında mevzunun çok daha derin olduğu anlaşılmaktadır.

Tüm bu mezhepçi-azınlık hegemonyasına rağmen ülkedeki tüm mezhep, din ve ırklara saygı temelinde adaleti ve hukuku tesis edeceklerini, yeni ve hür bir ülkeyi tesis edeceklerini vurgulayan Suriye halkının siyasi-dini-askeri-diplomatik alanda gittikçe organize olduğu, başarılı ve sistematik bir çalışma ortaya koyduğu da takip edilmektedir. **Siyasi anlamda** Suriye Milli Meclisi, **dini anlamda** alimlerin, imamların ve kanaat önderlerinin halkla beraber en ön safta yer alarak Safavi-Nusayri-Şii projesinin mahiyetini anlattığı yapı, **askeri anlamda** Özgür Suriye Ordusu ve yüz binlerce insanın katıldığı kuvay-i milliye benzeri oluşumlar ve diplomatik anlamda baskı unsuru olan dünya geneline yayılmış sürgündeki / diasporadaki yetmişmiş Suriyeliler öne çıkmaktadır.

Gelinen noktada Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin, Milli İstihbarat Teşkilatının, Diyanet İşleri Başkanlığının ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin, milli-dini ve sosyal birlikteliği önemseyen önde gelen çeşitli cemaatlerin ve oluşumların Suriye devriminin siyasi-dini-askeri-diplomatik yansımalarını ve anlam haritalarını gittikçe daha iyi anladığı; bu sebeple Suriye muhalefetinin imkanları nisbetinde yanında durduğu görülmektedir. Ancak buna rağmen Özgür Suriye Ordusu ve Suriye muhalefetinin lojistik, istihbari, askeri, siyasi, dini ve akidevi temelde çok daha ciddi/organize desteğe ihtiyaç duyduğu gerçeği ortada durmaktadır. Bu tür bir destek alması durumunda muhalefetin gerek Suriye'de gerekse tüm bölgedeki yapıyı olumlu anlamda değiştirecek kadar hayati önemi haiz bir sonuç doğuracağı gerçeği de gözlerden kaçmamaktadır. Zira böylesi bir desteğin tamamına yakını Sünni olan Suriye halkına/direnişine verilmemesi durumunda Şii-Nusayri azınlık mezhebinin bölgede daha çok kan akıtacağı, mezhepçi-ayrıştırıcı temeldeki düşüncesini kökleştireceği, Türkiye'deki toplumsal yapıyı dinamitleyerek milli güvenliği daha ciddi şekilde tehdit edecek bir şekilde güçlendireceği de açıktır.

Dış politikasında Irak ve Lübnan üzerinden sözde tüm toplumsal kesimlere eşit davrandığı, mezhepçi kartı kullanmadığı iddiasıyla hareket eden Türkiye'nin bu idealist ama realitede çok karşılığı olmayan siyasetinin gerçekte sahada hiçbir anlamının olmadığı gün geçtikçe ortaya çıkmaktadır. Rusya-İran gibi tarihi-dini anlamda gerçek tehdit unsuru olan ülkelerin/blokların bir araya gelmesi, Suriye üzerinde 25 Haziran 2012 tarihi itibarıyla Türkiye savaş uçağını düşürecek kadar açık tehdit halini alması dış politikada Türkiye'yi ve bölgesel mükevvenatı önceleyecek aktörler ile ivedi olarak masaya oturulması, bunların her anlamda desteklenmesi ve güçlendirilmesi gerektiği savını bir kez daha haklı çıkarmaktadır. Zira gerek PKK, gerek Hizbullah ve gerekse benzeri çeşitli silahlı bölücü oluşumlar olsun; gerek Türkiye'deki toplumsal huzuru dinamitleyecek Şii yayılcılığı olsun gerekse ülkeye sadık Alevi vatandaşların tahrik

edilip yönlendirilmesi olsun her anlamda mevcut/muhtemel tehditlerle başa çıkmanın yolu ana unsur/akımlarla ittifak ve desteğin tesis edilmesidir.

Suriye halk ayaklanmasının çıkış ve sonuçları itibariyle taşıdığı tarihi önemi Türkiye ve Sünni dünyaya düşman kesimlerin, iktidarını güçlendirerek tasfiye ve çevreleme politikasını tüm hızıyla sürdürdüğü gerçeğinden hareketle ancak anlaşılabilir. Lübnan'daki Hizbullah azınlık hükümeti, Irak'taki Maliki azınlık iktidarı ve İran'daki Velayeti Fakih rejiminin gerçek karakterinin anlaşılmaması bu tasfiyeci-mezhepçi siyasetin daha bir süre daha devam edeceğini gösteriyor. Mezkur yapıların Suriye'deki Esed rejiminin sonuna kadar yanında ve Türkiye'nin Sünni dünyasının karşısında sonuna kadar karşısında yer alacağı da bu münasebetle bir kez daha not edilmelidir.